

# GRIEKENLAND

## magazine

### Mini-eilanden special

Kos • Paros • Spetses



DE MOOISTE STRANDEN  
WANDELLEN OP KRETA  
THRILLERAUTEUR  
PETROS MARKARIS

MET KORTING!

### Koken & lezen

Koken op Korfoe, lezen op Cyprus  
Culinaire lezersreizen



ISSN 1371-0363



## DE LEUKSTE LOGEERADRESJES

### RUST IN DE ZOMER

**W**aar in Griekenland kun je midden in de zomer, dichtbij zee, nog rust vinden? Er zijn wel wat piepkleine eilandjes die niet zo op de bekende toeristische routes liggen, maar daar moet je het dan ook wel echt alleen van zon en zee hebben. Wil je ook nog eens wat zien, dan moet je naar de wat grotere eilanden. Gelukkig zijn ook daar nog oases van rust te vinden.

Bij aankomst op het vliegveld van Korfoe was het wel even schrikken: in de aankomsthal moest ik me een weg zien te banen door hordes Engels en Duits sprekende toeristen. Maar toen ik even later een huurautootje door het glooiende, groene landschap reed was ik weer gerustgesteld. Korfoe mag dan wel een aantal kustplaatsen hebben waar je maar het beste ver van daan kunt blijven, de rest van het eiland is en blijft gewoon adembenemend mooi.

Mijn bestemming was Peroulades, een traditioneel dorpe, vlakbij de meest noordwestelijke punt van Korfoe. Het ligt niet ver van het onvoorstelbaar toeristische dorp Sidari, maar in Peroulades zelf gaat het leven rustig z'n gangetje. En daar vond ik Villa de Loulia, een oud familiehuis daterend uit 1803, gebouwd in Venetiaanse stijl voor de burgemeester van het dorp. Het is altijd in dezelfde familie gebleven en wordt nu gerund door Alexander Mataraga, die het van een vervallen huis omtoverde tot prachtig klein hotelletje. Het leuke van Villa de Loulia is dat je midden in het dorpe zit (je hoeft bij wijze van spreken maar de straat over te steken om een broodje te kopen) en toch in de ommuurde tuin een gevoel van volkomen privacy ervaart. In de schaduw van fruitbomen of bij het zwembad kun je heerlijk wegdromen met een boek in de hand.

Wat Villa de Loulia zo speciaal maakt is de sfeer. Ondanks een redelijke portie luxe die je hier te wachten staat, is het toch een heel gewoon, pretentieloos familiebedrijfje gebleven. De alom aanwezige Alexander is een vrolijke, grappenmakende gastheer, die het zijn gasten op alle manieren naar de zin probeert te maken. Zijn moeder kookt en gebruikt daarbij alleen verse, lokale producten. Alexander serveert gewoon zelf en schuift voortdurend tussen de tafeltjes door om te kijken of het goed gaat met zijn gasten en of zijn moeders gerechten wel gewaardeerd worden. Gelukkig heeft hij geen enkele reden om zich zorgen te

maken: een glas wijn, dolmadakia, een perfecte Griekse salade en rustige achtergrondmuziek – wat wil je nog meer?

Op het eiland Chios heb ik nog zo'n uniek plekje ontdekt. Ondanks het feit dat ook dit eiland in de zomer met chartervluchten te bereiken is, is het een prachtig, onbedorven eiland gebleven waar je zelfs midden in de zomer grote stukken strand helemaal voor jezelf hebt.

Niet zover van de hoofdstad ligt Kambos, een prachtig groen gebied dat bekend staat om de eeuwenoude landhuizen in de stijl van Genua. Het 17e eeuwse Perleas Mansion is één van de

weinig van deze huizen die als hotelletje dienstdoen. Als je er te gast bent heb je het gevoel bij iemand thuis te logeren. En zo is het in feite ook, want Claire and Vangelis Tsisopoulos wonen er zelf en zorgen voor een gezellige, huiselijke sfeer. Vangelis verzamelt oude voorwerpen en is zelf een talentvol kunstenaar, in ieder hoekje en gaatje van het huis vind je wel iets bijzonders.

De tuinen van de Perleas Mansion zijn geweldig. Er zijn prachtige terrassen met vijvers met een oude watermolen en er ligt een boomgaard van bijna 2 hectare met meer dan duizend fruitbomen – bij je

ontbijt hier krijg je dan ook heerlijke verse vruchtensappen en zelfgemaakte jams van het land. Er worden ook (biologische) groentes verbouwd, bestemd voor de eigen keuken. Een paar keer per week worden er fantastische maaltijden gekookt en schuiven de gasten voor het eten gewoon aan bij Claire en Vangelis. Ze zijn nog wel te vinden, die heerlijk rustige plekjes!

VILLA DE LOULIA, 490 80 Peroulades, Korfoe, Tel: 26630-95394.  
Tweepersoons kamer: vanaf € 95 per nacht (exclusief ontbijt).

PERLEAS MANSION, Od. Vitiadou, Kambos, 821 00 Chios, Tel: 22710-32217. Tweepersoons kamer inclusief ontbijt, vanaf € 90 per nacht.

De omschreven hotels zijn lid van het yourGreece Network of Great Small Hotels. Voor meer informatie en boekingen, zie [www.yourgreece.com](http://www.yourgreece.com) of stuur een e-mail naar [info@yourgreece.gr](mailto:info@yourgreece.gr).

